

Isafjordur

26. marts 2022 kl. 13.10 stod procesoperatørlærlingene Peter og Esben klar i Kastrup Lufthavn, parat til at tage til Island. Årsagen var, at de havde været så heldige at blive udvalgt af EUC Lillebælt, hvor de går i skole, til en virksomhedsbesøgstur i samarbejde med Erasmus+ fonden og som AAK selvfølgelig sagde god for.



De skulle tilbringe 2 uger i Isafjordur, hvor de skulle arbejde i virksomheden Kerecis, og havde så yderligere 4 dage i Reykjavik, hvor hovedstaden og det sydvestlige Island skulle udforskes.



Efter en mellemlanding og aften i Reykjavik, tog de indenrigsflyet videre til Isafjordur – en lille by med en endnu mindre lufthavn beliggende i en fjord omgivet af snedækkede bjerge på begge sider, hvorfor indflyvningen var yderst spændende og ”farlig”.

De blev taget imod af vagtlæreren fra skolen, hvor de skulle indkvarteres og bo de næste 2 uger.

Byen Isafjordur er en lille idyllisk fjordby med knap 3000 indbyggere, og masser af charme, så de 5 minutters gang til virksomheden, Kerecis, hvor de skulle arbejde, var nemt overstået.

I Kerecis blev de taget godt imod og hurtigt sat ind i virksomhedens gang. Kerecis er en forholdsvis ny virksomhed, som producerer fiskeskind, til behandling af bl.a. brandsår.



Her skulle de igennem hele produktionen - fra råvare til færdigprodukt, og fik et grundigt indblik i alle procedurer. Ydermere fik de lov til at deltage på lige fod med alle de andre ansatte. Mange af virksomhedens ansatte kom fra diverse andre EU-lande og Thailand, så det var en meget international og bredt favnende virksomhed.

I løbet af de 14 dage, var de også på forskellige ture. I weekenden var de på dagstur ude og se et vandfald, Dynjandi. Et flot og stort vandfald på ca. 100 meter, beliggende i Vestfjordene. Uheldigvis for drengene valgte deres bil at dø for batteri. Derfor måtte de sidde 2 timer i en kold bil og vente på starthjælp og måtte varme deres stakkels kolde fødder under en føntørrer på turisttoiletet.

Ellers gik et par af hverdagene med at tage i spa i den nærliggende by Bolungarvik. Herfra kunne de ligge i 42 grader varmt udendørs boblebad og se nordlyset danse på nattehimlen for derefter at hoppe i 4 grader koldt isbad.

Dagen før de skulle tilbage til Reykjavik, havde virksomheden været så flinke at arrangere en afskedsfest for dem, på det lokale bryggeri Dokkan. Her blev der hygget, spillet dart og drukket øl i rigelige mængder.

Da tømmermændene havde lagt sig dagen efter, stod den på en flyvetur tilbage til Reykjavik. I Reykjavik havde de 3 hele dage, til at gå på opdagelse og få én på opleveren.

Dette startede med en tur til den berømte Blue Lagoon, som er et must at besøge for alle der tager til Island. Med i prisen var også en ansigtmaske af silica, som er et mineral der bliver udvundet direkte fra lagunen. I forbindelse med lagunen ligger også et kraftværk, da Island hiver rigtig meget af deres varme op 2 km nede i undergrunden – og som er med til at give lagunen den konstante temperatur.



Derfra tog de ud til en stor vulkan der har været i udbrud i 50 år, der sluttede i september 2021 nemlig Fagradalsfjall. Turen op til selve vulkanen var en hård vandretur på godt 1,5 time over store klipper og stejle skråninger i stiv kuling. Oplevelsen var dog hele gåturen værd.

En af dagene blev brugt i Reykjavik – en by på størrelse med Århus og hvor godt 2/3 af Islands befolkning bor. Her var de et smut i Fly Over Iceland; en simulator i 4D hvor man hængende i en bevægelig sæderække bliver hejst ud foran en kæmpe skærm, så man får fornemmelsen af at flyve hen over landskabet. Undervejs når man oplever filmen får man sågar pustet frisk luft, dis og duft på sig, så det supplerer fornemmelsen af at opleve landskabet. Efter ”flyoplevelsen” gik de en tur igennem Reykjaviks smukke gader og fik købt diverse souvenirs og gaver. Slendreturen endte foran Reykjaviks berømte kirke Hallgrímskirkja.



Med taxa derfra tog de ud til Reykjaviks nye lagune, Sky Lagoon, hvor de nød eftermiddagssolen i krystallart og 40 grader varmt vand med infinityview over fjorden.

Sidste dag tog de den lejede bil mod retning af byen Vik. På vejen stoppede de ved vandfaldet Seljalandsfoss, et 60 meter højt vandfald hvor man kan komme ind og gå bag ved vandfaldet. Da de var blevet godt våde af vandsprøjt fra vandfaldet, hoppede de igen ind i bilen og fortsatte mod Vik. Her skulle de se Black Sand Beach. En strand hvor sandet er kul sort og som munder ud i enorme og flotte klippeformationer. På hjemturen var de forbi de berømte geysere Geysir og Strokkur. Strokkur der stadig er aktiv, kan på sit højeste skyde vand op i over 70 meters højde!



Morgenen efter skulle de nå flyet fra Reykjavik kl. 07.45, så det var et par trætte, men glade og oplevelsesrige drenge der vendte hjem til Danmark, efter 18 super gode dage.